

Winter op het Kerkhof.

Wel een beetje een rare winter, veel regen, zelfs wat sneeuw en ijs -maar niet om op te schaatsen- maar vooral wind, veel wind. En dat laatste brengt met tot het volgende.

Op diverse graven staat een bloempot of mandje met planten, ook staan er lantaarntjes met kaarsjes of beeldjes. Althans die zouden er moeten staan. Door wind worden ze er makkelijk afgeblazen -want het kan rondom de toren behoorlijk waaien- of vallen glazen vazen stuk.

De onderhoudsploeg houdt zich het recht voor om een en ander te herstellen. Maar het kan zijn dat een weggewaaid ornamentje of bloempot op het burgergraf terecht is gekomen. Sorry.

We hebben ook veel planten in de grond gezet in plaats van in een (omgevalen) pot - soms zelfs zonder drainagegaten onderin- zo hebben ze meer kans op overleven.



Ondertussen wordt door diverse planten de grond opengeboord en vinden Winterakonieten, Sneeuwklompjes een weg door het bladerdek. Natuurlijk ook de talloze Blauwe Druiven.

Over ruim een maand zal het vol staan met bloeiende bloembollen, ik kijk nu al uit naar de talloze kievitseitjes en pagodes

Ik vond zelfs nog bijzondere zwammen, de Gekraagde Aardster, op het dode hout tussen de bladeren en de struiken.



U zult deze zwammen niet zo makkelijk vinden want ze groeien vlak bij de ril die we de afgelopen jaren hebben aangelegd.

De ril die achter het werkhuisje/fietsenrek ligt is een mooie schuilplaats voor allerlei beesten en beestjes.



In deze periode bloeien er ook vele Helleborussen, witte en paarse. We hebben ze enkele jaren opgekweekt in een wat wij noemen 'tuintje' (een vrijgekomen graf). Inmiddels zijn ze flink uitgegroeid.

En nou maar hopen op een mooie lente, waarbij alle oude en nieuwe bollen zullen uitkomen.

Namens de onderhoudsgroep Kerkhof aan Zee,
Luuk Donders